

Jort Kelder



Jort Kelder (1964) is onder meer journalist, presentator, debatleider en televisiemaker. Hij kreeg landelijke bekendheid als hoofdredacteur van het zakenblad *Quote* (1993 – 2007). Sinds 2000 presenteert hij tvprogramma's (*Bij ons in de PC* en *Hoe heurt het eigenlijk?*). Als gast en tafelheer is hij regelmatig te zien bij *De Wereld Draait Door*.

Jort Kelder koestert zijn imago van rechtse, snelle jongen. Maar hij is ook vegetariër. En kritisch consument, zo blijkt. 'Ik geloof in *less is more*.' Alleen die vermaledijde autootjes...

Tekst: **Eva Prins** | Foto: **Marte**

Consumeren, consuminderen, genoeg – het zijn onderwerpen die Jort Kelder aanspreken. 'Onze maatschappij is koopverslaafd. Kijk eens hoeveel overbodige rotzooi er gekocht wordt, hoe doelloos shoppers over straat slenteren. Ik doe daar niet aan mee. Ik koop zelden of nooit iets, behalve kleding. Ik eet matig en alleen vegetarisch en ik haat vliegen. Ik geloof in *less is more*, maar heb ook m'n zwaktes. Zo ben ik dol op die vermaledijde autootjes. Stom, maar het appelleert aan vrijheid en avontuur. Altijd weg kunnen, dat is een auto.'

Hoeveel auto's heb je? En is dat genoeg?

'Eén auto is genoeg, en vaak zelfs al te veel. Maar meer auto's is voor een *petrolhead* als ik leuker. Ik heb twee auto's voor zakelijk gebruik: een snelle voor de lange afstanden en een slome, stoere werker voor de stad. Aan dat duo voeg ik binnenkort een elektrisch exemplaar toe om mijn voetafdruk te verkleinen. Daarnaast spaar ik samen met mijn broer klassiekers. Ik heb er nu pas twee, maar ik hoop een collectie op te bouwen. Die auto's overwinteren, ze rijden zelden en je moet ze beschouwen als cultureel erfgoed.'

'Als ik minder belasting zou moeten betalen, zou ik mijn centen in goede dingen stoppen'

Heb je daarvan ooit genoeg?

'Dat ligt eraan hoe groot de schuur wordt waar we ze stallen. Een collectie begint bij twee dozijn, schat ik. Postzegelverzamelaars hebben ook meer dan drie zegels.'

Je gelooft in *less is more*. Leg eens uit?

'Echte schoonheid schuilt in de eenvoud. Dat zie je niet alleen in de architectuur, de mode en de keuken, maar ook in het materiële bestaan. Er komt een moment dat je al die extra spullen, al die ballast, kwijt wilt. Een mooie paradox voor vooral rijke mensen. Ze kunnen alles kopen, en doen dat soms ook, maar merken dat ieder nieuw verworven blingblingniemendalletje weinig toevoegt. Of hooguit kortstondig.

Dat betekent overigens niet dat ik mij aansluit bij de stroming van het consuminderen. Ze hebben wel gelijk, maar ze richten zich alleen op hoger opgeleiden die snappen

dat nóg meer spullen weinig toevoegt. Intussen slenteren de hordes verveelde leeghoofden door de winkelstraten op zoek naar nieuwe overbodigheden die hun leegte vullen. Ik zeg het hard, maar ga een keer in de Kalverstraat kijken en je raakt heel erg gedeprimeerd. Holle ogen staren in lelijke etalages – ik snap dat gewoon niet.'

Waarvan heb je nooit genoeg?

'Als ik zou zeggen wat jullie verwachten en wellicht hopen, zou het antwoord zijn: geld. Wat schokt het?'

En is dat zo?

'Vrij naar Warren Buffett, de beste belegger van de wereld: je moet genoeg geld hebben om alles te kunnen doen, maar te weinig om niets meer te hoeven doen. Het geld dat ik verdien, gaat op of wordt geïnvesteerd in mijn huisjes. Als ik iets minder belasting zou betalen dan de 60 procent die ik nu betaal, zou ik de centen in goede dingen stoppen: banen voor een paar bloggers, donaties voor Het Beloofde Varkensland en Wakker Dier.'

Waarvan heb je te weinig?

'Van één ding sowieso: tijd. En stilte. Boeken lezen en reizen, feitelijk bittere noodzaak, maar voor mij luxes die ik mij ternauwernood permitteer. Waarom? Omdat ik de hele godganse dag lastiggevalen word door bellende types die iets van mij willen. Heb ik allemaal niets aan, integendeel, maar ik ben niet onaardig genoeg om mij af te sluiten voor al die afleidende impulsen.'

Waarvan heb je te veel?

'Iedereen in dit land heeft te veel spullen, ook ik. Ga door je interieur en de helft kan zo naar de schroot. Toch zou ik nog wel een paar verpletterend mooie dingen willen hebben, vooral foto's.'

Waarvan heb je meer dan genoeg?

'Het menselijk milieu mag wel wat aangamer. Er is veel woede, frustratie, agressie. We gaan lang niet allemaal hoffelijk met elkaar om, waarbij ik mijzelf overigens niet als heilig boontje percipieer. Alles wat sociaal zou moeten zijn, hebben we gedelegeerd aan bureaucraten die lijstjes afvinken. Heel treurig. Goede omgang, attent gedrag maken het leven net even leuker. Het wordt tijd dat de hufters en de populisten iets minder schel schreeuwen en dat we de kleine schoon fluitende vogeltjes wat meer ruimte gunnen.'

Waarvan krijg je nooit genoeg?

'Van het leven, vooralsnog.'

